

© De Vierklank

Dat willen wij 'effe' kwijt...

Een JOP - Jongeren OntmoetingsPlek - dat is wat wij graag willen. Wij, dat zijn jongens en ook meisjes die al een paar jaar op de bank zitten bij de brug van de Kastanjelaan naar de Groenekanneweg. Daar zitten we graag om 's avonds na school of werk lekker bij elkaar zijn: hangjeugd heet dat dan. Want niet iedereen kan of wil op voetbal, in een hockey- of tennisclub. En op die plek is al heel veel jaren de jeugd te zien. Wij willen daar bij elkaar zijn, en ook heel graag uit de regen en uit de wind. Zo is het idee voor de JOP ontstaan. Het bewonersoverleg Groenekan was er positief over. Het heeft in november een avond georganiseerd in de Groene Daan om daarover te praten. Daar hebben we geleerd dat er mensen zijn die onze groep op de brug maar bedreigend vinden. Nu we dat weten houden we daar rekening mee. En voor de vernielingen aan de Lindenlaan en bij Huize Voordaan keek men wel in onze richting: nou nee dus!! Dan gaan wij echt niet naast de Gemeente achter de tafel zitten om een JOP te vragen. Aan het eind van die avond was de conclusie: de beste plaats voor een JOP is naast de hangplek van nu, maar het moet wel een mooie zijn want het is midden in het dorp! Op die voorwaarde willen ook de mensen die naast en tegenover de hangplek wonen ons steunen. In een werkgroep is er drie maanden aan gewerkt en er ligt nu een mooi ontwerp, een stevige ijzeren kiosk van siersmid Somers. Ook aantrekkelijk voor fietsers en wandelaars om te pauzeren of om te schuilen voor een regenbui.

Maandagavond 26 februari is er weer over gesproken door hetzelfde bewonersoverleg. De meerderheid is nu ineens tegen en dat begrijpen we helemaal niet! Een JOP zou volgens hen meer jongeren - dus meer overlast - brengen en andere groepen jongeren aantrekken. Wij zijn heel erg teleurgesteld en hadden dit helemaal niet verwacht: eerst ja, dan drie maanden later een nee. We hebben toen duidelijk gezegd dat wij geen overlast willen veroorzaken.

Wij vragen ons af of er echt zoveel verzet is onder de Groenekanse bevolking. Of dat het vooral die mensen zijn die zich in het bewonersoverleg laten horen!

Wij weten niet goed hoe we nu voor onze zaak op moeten komen. Daarom deze oproep in deze Vierklank. Vindt u ook dat wij best een overdekte hangplek mogen krijgen? Hebt u vroeger ook met vrienden op de brug gehangen en gunt u ons dat ook? Maar vooral: vindt u ook dat jeugd en volwassenen, oorspronkelijke Groenekanners en die hier later zijn komen wonen elkaar de ruimte moeten geven (zonder elkaar dwars te zitten)?

Kom anders gewoon met ons praten en leer ons beter kennen!

Laat uw mening alstublieft weten en stuur een steunbetuiging aan een van ons:

- Jeroen Spelt, ([Jeroenspelt@hotmail.com](mailto:Jeroenspelt@hotmail.com)), Groenekanneweg 151, 3737AD Groenekan

- Hidde van Walderveen 06- 46005123

- Martijn van Beerschoten: [martijnindaclub@hotmail.com](mailto:martijnindaclub@hotmail.com)

Alvast bedankt namens de jongeren uit de werkgroep voor de JOP

Foto geenjop.jpg

*De hangjeugd zit al een paar jaar op de bank bij de brug van de Kastanjelaan naar de Groenekanneweg. Zij wil daar bij elkaar zijn, en ook heel graag uit de regen en uit de wind. De beste plaats voor een JOP is naast de bank.*