

De Groene Pan ziet het licht

Groenekan is een dorp dat grossiert in originele plannen en evenementen. Ook nu zet dit groene dorp tussen 'snelweg en spoor' zich weer op de kaart met een origineel kookboek met 'vergeten' groenten.

Het Groenekans Landschap vroeg Groenekanners naar hún recepten met vergeten groenten uit (groot-)moeders tijd. Het resultaat - kookboek De Groene Pan - werd zaterdag 15 september ten doop gehouden tijdens een geanimeerd preuvenemint op de biologische tuinderij 'n Groene Kans. Het eerste exemplaar van het kookboek werd aangeboden aan Ted van der Ham van bistro Naast de Buren, de facto de dorpskok van Groenekan. Hij sprak de verwachting uit dat De Groene Pan hem extra zou inspireren om nóg meer vergeten groenten' op zijn menukaart te zetten.

Het kookboek De Groene Pan is voor 10 euro nog te bestellen bij Marc Tilro op telnr. 06-53877521. [FK]



Voorzitter van het Groenekans Landschap Frits Jansen, overhandigt het 1e exemplaar van De Groene Pan aan Ted van der Ham van Bistro Naast de Buren. [foto Henk van de Bunt]